

## **Geloofsbasis Evangelische Baptistengemeente Breda.**

Wij geloven dat God eeuwig, heilig, rechtvaardig en liefdevol is. Hij is de schepper van hemel en aarde. De God, die zich o.a. in de Bijbel aan ons openbaart, is de enige God en Hij alleen is onze aanbedding en gehoorzaamheid waardig.

Overtuigd zijnde dat God, de Vader, ons samengeroepen heeft in Zijn Zoon, Jezus Christus, en verzegeld heeft met zijn Heilige Geest, verenigen wij ons als Evangelische Baptistengemeente Breda. Wij aanvaarden persoonlijk en gemeenschappelijk de navolgende waarheden en opdrachten, waaraan wij ons, geleid door de Heilige Geest, met volharding zullen houden.

1. Wij geloven, dat de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd en het onfeilbaar Woord van God is. Wij erkennen de Bijbel als gezaghebbend en leidinggevend voor geloof en leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. (1 Thess. 2: 13; 2 Petr. 1: 20,21; 2 Tim. 3: 16)
2. Wij geloven in de drie-enige God, bestaande uit de personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matt. 28: 19; Matt 3: 16,17; Gen. 1: 26; Gen 11: 7; 2 Kor. 13:14)
3. Wij geloven, dat God, vanwege Zijn grote liefde voor Zijn ongehoorzaam geworden en daardoor verloren en van God vervreemde schepping, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gezonden heeft, om ons van onze zonden te verlossen. In gehoorzaamheid aan de Vader, is Hij voor ons gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, vanwaar Hij zal wederkomen voor Zijn gemeente. (Joh.3: 14-16; 1 Kor. 15: 3,4; Joh. 14: 1-3)
4. Daartoe overtuigd door de Heilige Geest, hebben wij de verlossing door het bloed van Jezus Christus persoonlijk aanvaard en zijn uit genade, door de wedergeboorte, kinderen Gods geworden en hebben het eeuwige leven ontvangen. (Joh.1: 12; 1 Petrus 1: 3-5)
5. Wij getuigen van het in Christus ontvangen nieuwe leven door, naar het voorbeeld van het Nieuwe Testament en in gehoorzaamheid aan het bevel van Jezus, ons als gelovigen te laten dopen door onderdompeling, zijnde het beeld van begrafenis en opstanding. (Rom.6: 3,4; Matt. 28: 19; Hand. 18: 8)
6. Wij geloven, dat de gemeente een geestelijk organisme is, bestaande alleen uit alle wedergeboren mensen, die in het Nieuwe Testament het lichaam van Christus genoemd wordt. Jezus zelf is het Hoofd van de gemeente (ook van de plaatselijke gemeente). De gemeente is daarbij niet de voortzetting van Israël ( Col.1:1 8, Ef.1: 22,23; Ef. 4: 15; 1 Kor. 2: 12-14; Hand. 2: 42-47; Rom. 11: 25-27; )
7. In gemeenschap met Gods kinderen vieren wij regelmatig de maaltijd des Heren, ter verkondiging en gedachtenis van Zijn dood, totdat Hij komt. (Hand. 2: 42; Lucas 22: 19,20)
8. Er worden regelmatig erediensten en onderlinge samenkomsten gehouden, die tot doel hebben: a) aanbedding, bestaande uit lofprijzing van de Vader en de Zoon, dankzegging en gebed, en b) prediking uit en onderricht in het Woord van God. Ook het persoonlijk gebed en Bijbelonderzoek zijn voor ieder kind van God onmisbaar. ( Kol.3: 16; Hebr.10: 25)

9. Als kinderen Gods behoren wij voortdurend van Zijn liefde en genade te getuigen en een consequent leven te leiden. Als gemeente hebben wij ook de opdracht te getuigen, hetgeen wij onder de leiding en in de kracht van de Heilige Geest zullen doen door evangelisatie in woord en daad en zending. (Hand.1: 8; 2 Kor.5: 14,15)
10. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid elkander lief te hebben, elkanders lasten te dragen en elkander te vergeven in de Heer. (Fil. 2: 1-5; Kol. 3: 12-15)
11. De ambten en gaven behoren tot de gemeente volgens Nieuw Testamentische voorschriften om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Wij geloven dat de Heilige Geest naar Zijn wil aan iedere gelovige gaven toebedeelt, waardoor de gelovigen in staat zijn in de gemeente te functioneren tot welzijn van allen. De gaven dienen tot opbouw van het Lichaam van Christus en niet tot eer van degenen die ze uitoefenen. Alle gaven zijn te allen tijde onderworpen aan het gezag van de Bijbel. (1Tim. 3:1-13; 1 Petrus 5:1-5; Ef. 4:11,12, 16; Rom. 12: 3-8, 1 Kor 12: 4-7)

Wij hebben het oprechte verlangen te leven in de liefde van Christus, waardoor de onderlinge gemeenschap en ook onze getuigenis naar buiten in overeenstemming is met ons geloof.

Hiervoor is een reine en blijvende persoonlijke relatie met de Here onmisbaar, hetgeen wij door middel van gebed en het bestuderen van Zijn Woord zullen onderhouden.

0-0-0-0-0-0-0-0